

Προσκύνημα Αληθινής εν Θεώ Ζωής στη Μόσχα - 2-10 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ;

Μητροπολίτης George Abou Zakhm
Αρχιεπίσκοπος του Χομς - Συρία
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιόχειας

Η Χάρη, η ειρήνη και η ευλογία να είναι μαζί σας από τον Χορηγό των ευλογιών και τον Θεό των Χαρίτων και των δώρων.

Είμαι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην πόλη Χομς - Συρία. Ήμουν πολύ διστακτικός για αυτή την ομιλία που σας έστειλα ως έκφραση της συμβολής μου σε αυτό το προσκύνημα που κάνετε στην πόλη της Μόσχας και σε όλη την ευλογημένη γη της Ρωσίας.

Η πρώτη μου ερώτηση, με αγάπη, και δεν είμαι ειδικός σε τέτοιες συναντήσεις: πού θα φτάσουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες;

Είναι απλώς συναντήσεις και ανταλλαγές ομιλιών, χειραψίες και φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες και σε όλα τα μέσα επικοινωνίας;

Σε ποιον απευθύνεται το ταξίδι αυτού του προσκυνήματος στη ζωή, όπως προτείνει ο τίτλος της συγκέντρωσης;

Αν η απάντηση σημαίνει να στραφούμε ο ένας στον άλλο, και αυτό είναι καλό και όμορφο και πολύ σημαντικό, αλλά αυτός είναι ο στόχος;

Πιστεύοντας σε αυτό που ζω και βιώνω και είμαι υπεύθυνος, στην εκκλησία μου, για τον λαό μου, ο διάλογος της καθημερινής ζωής που ζω με τον άνθρωπο-αδελφό μου είναι η ζωντανή και ειλικρινής έκφραση του όμορφου οράματος που αναπληρώνει οποιαδήποτε συζήτηση, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντική είναι σε πνευματικό, θεολογικό και θρησκευτικό επίπεδο.

Η καθημερινή ζωή, ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από τις διαφορές και τις ανισότητες, ξεπερνά, στην ανθρώπινη διάστασή της οποιαδήποτε διαφορά στο χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία ή την ομολογία.

Η δεύτερη ερώτησή μου είναι: Πώς βλέπω τον άνθρωπο με τον οποίο ζω και με τον οποίο μοιράζομαι το καθημερινό φαγητό;

Πολύ περισσότερο, πίνουμε το ίδιο νερό και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Τον θεωρώ διαφορετικό από μένα και ξένο προς εμένα;

Πώς μπορώ να δημιουργήσω σχέση μαζί του; Η απάντηση είναι απλή και παραθέτω από την Αγία Γραφή: «Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ, που κρίνεις τον πλησίον σου, ποιος είσαι;» (Ιακώβου 4:12)

Άρα εγώ δεν είμαι ο Κύριος του, ούτε δικαστής ή ηγέτης του. Είναι ο αδελφός μου μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν έχω απολύτως κανένα δικαίωμα να τον κοιτάξω αφ' υψηλού ή να μειώσω τη σημασία της παρουσίας του από πλευράς μου. Είναι ένα ον που έχει όλες τις όμορφες ιδιότητες, και μπορώ να χτίσω μαζί του όλες τις γέφυρες που επιτελούν την ανθρωπιά μας.

Επαναλαμβάνω, δεν γράφω κάποια επιστημονική διάλεξη ή κάποια θεολογική διατριβή. Γράφω μια προσωπική συμβολή για την εμπειρία που ζούμε στη Συρία, ειδικά μετά από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία και μετά από αυτόν τον παράλογο και τρελό πόλεμο που έχουμε ζήσει και εξακολουθούμε να ζούμε και τις συνέπειές του. Ονομάστηκε: «Η Αραβική Άνοιξη». Τι άνοιξη είναι αυτή; Ποια λουλούδια και ποια αρώματα σκόρπισε; Έφερε μόνο σκοτωμούς, καταστροφή, συμφορά και εκτόπιση πληθυσμού. Ωστόσο, δεν έχουμε χάσει την ελπίδα και την προσδοκία. Δεν ενδώσαμε στην απελπισία, ούτε καν στον πειρασμό να διαφύγουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Αντίθετα, έχουμε αυξήσει την αποφασιστικότητά μας να εξασφαλίσουμε ότι αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Και υπογραμμίζουμε την κοινή παρουσία μας για να οικοδομήσουμε το κράτος στο οποίο ανήκουμε, ακόμα κι αν διαφέρουμε στη θρησκεία.

Μπορούμε λοιπόν να γεφυρώσουμε τις διαιρέσεις μας και να φέρουμε ειρήνη στον κόσμο; Λέω σίγουρα, ναι, επειδή η δυνατότητα αυτή εκπληρώνεται με καλή και φιλανθρωπική βούληση, που σίγουρα μας βοηθά να ξεπεράσουμε όλες τις διαφορές μας και τις ιδεολογικές και πνευματικές διαιρέσεις μας και να εγκαταλείψουμε τον ατομικό μας εγωϊσμό, και να ανοιχτούμε στους άλλους και να τους δεχθούμε ως αδέρφια μας μέσα στην ανθρωπότητα.

Τελειώνω με έναν εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους σας. Ιδιαίτερα στην κ. Βασούλα, που έλαβε αυτή την τολμηρή πρωτοβουλία και ταυτόχρονα εργάστηκε και εξακολουθεί να εργάζεται για να χτίσει όλες τις γέφυρες για να επιτύχει έναν ευγενή ανθρωπιστικό στόχο, να διαδώσει το μήνυμα της ειρήνης στον κόσμο.

Μητροπολίτης George Abou Zakhm