



TELESPHORE P. CARDINAL TOPPO
Archbishop of Ranchi

Archbishop's House
Dr. Camil Bulcke Path
P. Box - 5
Ranchi 834001
Jharkhand, India

ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ TELESPHORE P. TOPPO
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΡΑΝΤΣΙ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Αδελφοί και Αδελφές:

Η ζωή είναι ένα μεγάλο προσκύνημα και όλοι μας είμαστε προσκυνητές στο ταξίδι της ζωής. Είμαι κι εγώ ένας από τους προσκυνητές στην αγαπημένη σας παρέα και μου δίνει μεγάλη χαρά που μου ζητήσατε να χαιρετίσω αυτήν την συγκέντρωση, τους προσκυνητές της ειρήνης. Ναι, απευθύνω ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους σας σε αυτή τη συνάθροιση προσκυνητών και σας προσκαλώ να στοχαστείτε βαθιά το θέμα αυτού του προσκυνήματος. «Πώς να γεφυρώσουμε τις διαιρέσεις μας και να φέρουμε ειρήνη στον κόσμο.» Θα ήθελα, μάλιστα, να σας καλωσορίσω σε αυτή τη μεγάλη αποστολή θεραπευτικής αγάπης που γεφυρώνει τις διαιρέσεις και φέρνει ειρήνη σε όλους μας και στον κόσμο. Η Μόσχα παίρνει το όνομά της από τον ποταμό Μόσχοβα, ο οποίος ρέει για αιώνες και μέχρι σήμερα. Γενιές και γενιές έχουν ζήσει γύρω από τον ποταμό αυτό ως προσκυνητές σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Ο ίδιος ο ποταμός είναι ένα όμορφο σύμβολο του προσκυνήματός μας προς τον Θεό καθώς ο ποταμός ρέει προς τον προορισμό του. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ποταμού Μόσχοβα, χύνεται στον ποταμό Οκά ο οποίος με τη σειρά του χύνεται στον Βόλγα στο ταξίδι του προς την Κασπία Θάλασσα. Η πηγή της αγάπης που αναβλύζει στις καρδιές μας και σμίγει με τις πηγές στις καρδιές των άλλων καθιστά το ταξίδι προς τον προορισμό μας πιο χαρούμενο και πιο όμορφο. Χαιρετίζω τον καθένα από εσάς, τη Μόσχα, τον Οκά και τον Βόλγα. Ναι, χαιρετίζω εσάς, αδελφοί και αδελφές μου, σε αυτή την αρχαία πόλη της Μόσχας.

Ο κόσμος χρειάζεται ειρηνοποιούς, τα παιδιά του Θεού. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού», είπε ο Ιησούς στην διάσημη Επί του Όρους Ομιλία Του. Η ατυχής πραγματικότητα είναι ότι οι διαιρέσεις πολλαπλασιάζονται στον κόσμο. Είμαστε χωρισμένοι με πάρα πολλούς τρόπους και σε πάρα πολλά θέματα. Μια απλή ανάλυση των διαιρέσεων που επικρατούν στον κόσμο θα μας έδειχνε ότι η αγάπη στις καρδιές μας έχει αντικατασταθεί από την απληστία, τη βία, την αλαζονεία και, όπως λέει ο Πάπας Φραγκίσκος: «την κουλτούρα του 'χρησιμοποιώ και πετάω'» που επικρατεί στην κοινωνία. Ο βαθύς σεβασμός για τον άλλον είναι πρωταρχικής σημασίας για τη γεφύρωση των διαιρέσεων και την ειρήνευση στον κόσμο. Όλοι όσοι γεννιούνται σε αυτή τη γη αξίζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Κάθε πλάσμα έχει έναν έμφυτο σκοπό και δεν μπορεί τίποτα να καταστραφεί για να ικανοποιηθεί η απληστία κάποιου ή για να καθιερωθεί μια ψεύτικη υπεροχή. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει αυτή την αδιάψευστη αλήθεια και εδώ έχουμε μια μεγάλη αποστολή ως προσκυνητές της ειρήνης.

Ο Πάπας Φραγκίσκος στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 2014 δήλωσε: «Η αδελφοσύνη είναι μια βασική ανθρώπινη ιδιότητα, γιατί είμαστε συγγενικά όντα. Μια ζωντανή συνειδητοποίηση της συγγένειας μας μάς βοηθά να κοιτάξουμε και να αντιμετωπίσουμε κάθε άνθρωπο ως αληθινή αδελφή ή αδελφό. Χωρίς αδελφοσύνη είναι αδύνατο να οικοδομήσουμε μια δίκαιη κοινωνία και μια σταθερή διαρκή ειρήνη». Ναι, η αδελφοσύνη είναι το θεμέλιο και ο δρόμος προς την ειρήνη. Η αδελφοσύνη είναι ένας ζωντανός δεσμός που ενοποιεί καρδιές και διάνοιες και μας κάνει ειρηνοποιούς στον κόσμο. Η υπερηφάνεια χτίζει τοίχους ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ η ταπεινοφροσύνη, η ίδια η ουσία της αδελφοσύνης, χτίζει γέφυρες και σιωπηρά γεννά την ειρήνη. Έχουμε ένα κάλεσμα, με αυτόν τον τρόπο, να μετατρέψουμε την κοινωνία με τις δικές μας πράξεις καλοσύνης που πηγάζουν από τη θεία πηγή μέσα στον καθένα μας και απευθύνονται στον άλλον και σε όλη τη δημιουργία. Αυτή είναι η εν Θεώ ζωή και αυτή είναι η εκ Θεού ζωή.

Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε συγκεντρωθεί από διαφορετικές θρησκείες ως αδελφοί και αδελφές ενωμένοι με την ίδια αγάπη του Θεού. Μέσα σε Αυτόν είμαστε ένα και μέσα Του θα παραμείνουμε είναι το μήνυμα που εκδηλώνεται μέσα σε και μέσω αυτής της συγκέντρωσης. Προσεύχομαι η σύμπνοιά μας και οι ανοιχτοί στοχασμοί να μας κάνουν πραγματικά όργανα ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο που είναι διαλυμένος για διάφορους λόγους. Η ειρήνη είναι δώρο καθώς και έργο και ευθύνη. Η ειρήνη δεν είναι ένα ηρεμιστικό, αλλά ο μεγαλύτερος ενεργοποιητής για να είμαστε πάντα ζωντανοί, δυναμικοί και παθιασμένοι με τον σκοπό της ειρήνης. Είμαστε οι γιοι και οι κόρες του Θεού, επομένως είμαστε έμμεσα ειρηνοποιοί. Για άλλη μια φορά, σας καλωσορίζω όλους σας και ας γίνουμε δυναμικοί ειρηνοποιοί.

30 Αυγούστου 2017


Telesphore P. Cardinal Toppo
Archbishop of Ranchi