

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ SANGHANAYAKA SUDDHANANDA MAHATHERO,
ΥΠΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΒΟΥΔΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
BANGLADESH BOUDDHA KRISTI PRACHAR SANGHA, ΝΤΑΚΑ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ.

7 Σεπτεμβρίου 2017

Αγαπητή κα Βασούλα Ρυντέν, Θείε Αγγελιαφόρε,
Σεβασμιώτατοι Πατέρες, Καρδινάλιοι, Επίσκοποι διαφόρων ομολογιών,
Παναγιώτατοι, Εξοχότατοι,
Κυρίες και κύριοι,

Αρχικά, επιτρέψτε μου παρακαλώ να απευθύνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλους σας από τα βάθη της καρδιάς μου. Ατυχώς δεν είμαι σε θέση να είμαι μαζί σας λόγω της αδύναμης φυσικής μου κατάστασης. Ήμουν αποφασισμένος να ξεκινήσω για τη Μόσχα αλλά οι γιατροί με εμπόδισαν κατηγορηματικά να μετακινηθώ, ακόμη και σε κοντινές περιοχές. Δεν θα είμαι παρών αυτοπροσώπως αλλά όλη μου η καρδιά και ο νους θα είναι στη Μόσχα. Στερούμαι της ευκαιρίας να βρεθώ με εκατοντάδες από τους πιο επιφανείς γιους και θυγατέρες του κόσμου.

Σεβασμιώτατοι, Κυρίες και Κύριοι,

Η Βασούλα είναι ένα όνομα γνωστό σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο Θεός Αγγελιαφόρος προωθεί αδιάκοπα το Μήνυμα του Θεού σε όλο τον κόσμο. Έχω, χωρίς αμφιβολία, την τύχη να είμαι σε στενή επαφή με τη Βασούλα Ρυντέν τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια και διευκόλυνε την γνωριμία μου με όλους σας.

Το Μπαγκλαντές είναι χώρα κοινοτικής αρμονίας. Αν και οι πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι, οι Ινδουιστές, οι Βουδιστές και οι Χριστιανοί συνυπάρχουν όλοι ειρηνικά. Η αξιότιμη Πρωθυπουργός Sheikh Hasina έχει εδραιώσει ένα κράτος δικαίου και ίση θρησκευτική ελευθερία για τους ανθρώπους όλων των θρησκειών. Επί του παρόντος απολαμβάνουμε πραγματικά μια αρμονική ζωή στο Μπαγκλαντές.

Ο Βουδισμός είναι μια θρησκεία μη-βίας και οι διδασκαλίες του Βούδα βασίζονται στη στοργική καλοσύνη, τη συμπόνια, την ανιδιοτελή χαρά, τη συμπάθεια. Ο Βούδας είπε: «Είθε όλα τα ευαίσθητα όντα να είναι ευτυχισμένα». Μετά από αυτή την ανεκτίμητη έκφραση δεν υπάρχει χώρος για θυμό, μίσος, σφαγή και βία μεταξύ μας.

Σήμερα απευθύνω ταπεινά την έκκλησή μου σε όλους σας να μην περιοριστείτε μόνο στις προσπάθειες της Χριστιανικής ενότητας αλλά και στην ενότητα όλων των θρησκειών. Οι ενωμένες προσπάθειές μας θα δημιουργήσουν μια ειρηνική ατμόσφαιρα κάτω από τον ήλιο και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή κόσμο για τη μελλοντική μας γενιά.

Μέσω του Beth Myriam, ο Σύλλογος της ΑΕΘΖ έχει επιτελέσει τέτοιο τιτάριο έργο που δεν έχει επιτελέσει άλλη ομάδα στον κόσμο. Στον ανθρωπιστικό τομέα που υπηρετώ, η ΑΕΘΖ στέκεται δίπλα μου προσφέροντας ανεκτίμητη οικονομική συνεργασία. Απευθύνω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου στην Δρ. Heidi Kyhl, τη Θεοδώρα Κονιδάρη, τη Monica Schreil και άλλους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με αφοσίωση σε εμάς. Αποκάλεσα τη Βασούλα Αδερφή μου και είμαι βέβαιος ότι η σχέση μου με τη Βασούλα θα ενισχύεται μέρα με τη μέρα.

Τέλος, εύχομαι ολόψυχα μεγάλη επιτυχία στο Προσκύνημα-2017.

Είθε όλα τα όντα να είναι ευτυχισμένα.