

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΗΑΜΜΕΔ ΜΑΖΗΑΡΟΥ ΙΣΛΑΜ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕΘΖ, ΜΟΣΧΑ

2-10 Σεπτεμβρίου 2017

Αξιοσέβαστη κα Βασούλα Ρυντέν,
Σεβασμιώτατοι Πατέρες, Καρδινάλιοι, Επίσκοποι,
Διακεκριμένα Μέλη της ΑΕΘΖ,
Κυρίες και Κύριοι,
Assalamu Alaikum wa Rahmatullah
(Είθε η ειρήνη και το έλεος του Αλλάχ να είναι μαζί σας)

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τον βαθύ σεβασμό μου και τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου σε όλους σας. Οι ελπίδες και οι προσδοκίες που έτρεφα τον τελευταίο χρόνο να είμαι στο Προσκύνημα της ΑΕΘΖ στη Μόσχα ανατράπηκαν. Το όνειρό μου εξανεμίστηκε. Ωστόσο, είμαι χαρούμενος που το προσκύνημα της ΑΕΘΖ-2017 στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Διατηρώ βαθιά φιλία με πολλά αφοσιωμένα μέλη της ΑΕΘΖ. Είμαι ευγνώμων σε όλους εσάς ιδιαίτερα στη Βασούλα Ρυντέν, στον Περ Ρυντέν, τη Θεοδώρα, την Anne Marie Peters, την Karol, την Catharina.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να καλωσορίσω τους νέους Αδελφούς από τη Συρία και τον Λίβανο τους οποίους ήθελα πολύ να γνωρίσω και να εκφράσω τις καλύτερες ευχές μου αδελφοσύνης.

Το Μπαγκλαντές είναι μια ειρηνική χώρα με πλειοψηφία τους Μουσουλμάνους. Όλοι ζούμε ενωμένοι και έχουμε θρησκευτική ανοχή.

Κάθε δύο χρόνια, η ΑΕΘΖ επιτελεί πολύ μεγάλο έργο διοργανώνοντας τη συγκέντρωσή μας σε διάφορες χώρες με ιστορικό, αρχαιολογικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην ΑΕΘΖ για τη συνεχή γενναιοδωρία με την οποία με προσκαλεί.

Το Ισλάμ είναι θρησκεία ειρήνης. Εύχομαι ολόψυχα αυτό το προσκύνημα να συμβάλει στην εδραίωση της ειρήνης, της φιλίας και της αρμονίας μεταξύ όλων των ανθρώπων του κόσμου.

Εύχομαι μεγάλη επιτυχία στο Προσκύνημα της ΑΕΘΖ στη Ρωσία.

Mohammed Mazharul Islam
Ιμάμης
Dhaka City Big Mosque
Green Road Dhaka
Bangladesh