



Προσκύνημα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής στη Μόσχα - 2-10 Σεπτεμβρίου 2017

**ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;**

Sheikh Nizam Boukhzam

Πρόεδρος του Λιβανέζικου Ιδρύματος για το Περιβάλλον

Ομολογία Δρούζων

Το Ταξίδι της Ειρήνης

Αγαπητοί μου. Βρίσκεστε μπροστά μου εκπροσωπώντας όλες τις θρησκείες, τις φυλές και τις εθνικότητες.

Τίποτα δεν μας εμποδίζει να συναντηθούμε εδώ και τίποτα δεν εμποδίζει την επικοινωνία μας.

Αλλά - το πιο σημαντικό - πρέπει να γνωρίζουμε πώς να επικοινωνούμε, ποιο είναι το θέμα του διαλόγου μας και για ποιον λόγο γίνεται.

Δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε τη γλώσσα που δεν εξυπηρετεί την ενότητά μας και δεν προστατεύει τη συντροφικότητα μας.

Δεν πρέπει να εστιάζουμε στην εκμάθηση για το πώς να μιλάμε και να κάνουμε διάλογο.

Είναι πιο σημαντικό να μάθουμε πώς να κάνουμε πράξη τα λόγια μας και το περιεχόμενο των συνομιλιών μας.


Τα λόγια είναι χρήσιμα μόνο αν ακολουθούνται από πράξεις, διαφορετικά είναι επιτήδευση, εξαπάτηση και κουτσομπολιό.

Κυρίες και Κύριοι, που προέρχεστε από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Τι είδατε εδώ, και τι γίνεται με την κατάσταση στις χώρες σας;

The Lebanese House Establishment for the Environment

LHEE Building | Main Road | Kfarheem | El-Shouf | Lebanon | P.O.Box 7110 Kfarheem
www.lhee.org | info@lhee.org | Mobile: 00961 71 113234 | Tel/Fax: 00961 5 720705

 group: lhee | page: lebanese house establishment for environment



LEBANESE HOUSE ESTABLISHMENT FOR ENVIRONMENT

Τι σας υποχρεώνει να αποδεχτείτε τους άλλους, ενώ, στη γενέτειρά σας, δεν τους θέλετε και ίσως τους σκοτώνετε;

Αυτό δεν είναι αντίφαση και δυαδικότητα;

Καυχόμαστε για την ανθρωπιά μας και πως είμαστε ανοικτοί μόνο μπροστά στους άλλους, αλλά, στις χώρες μας, ζούμε και εφαρμόζουμε αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα μας;

Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τίθεται και να επαναλαμβάνεται. Τι πραγματικά θέλουμε, και δεχόμαστε πραγματικά τους άλλους;!

Ίσως χρειαζόμαστε ενός λεπτού σιγή για να θρηνήσουμε την ανεντιμότητα που εφαρμόζουμε πρώτον στον εαυτό μας και στη συνέχεια στους άλλους.

Ας σκοτώσουμε τότε αυτό το κακό πνεύμα που μας συνοδεύει και μας κατέχει και ας ζήσουμε με ένα νέο πνεύμα που ελπίζουμε ότι θα είναι απλό και όχι κακόβουλο!

Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στον κόσμο αυτοί που πραγματικά εργάστηκαν για την ενότητα και τη συνύπαρξη.

Αλλά το έργο τους ήταν προσωπικό και επικίνδυνο.

Επειδή η γλώσσα της αγάπης και του καλού έχει πολλούς εχθρούς που έχουν αρκετές ικανότητες για να επιβάλουν σιγή σε κάθε φωνή που έρχεται σε αντίθεση με την απάτη τους.

Μέσω του Λιβανέζικου Ιδρύματος για το Περιβάλλον, στο οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω και το οποίο είχα την τιμή να ιδρύσω παλαιότερα, έχουμε συμβάλει στο να τονισθεί το ζήτημα της ιθαγένειας όπως του αξίζει.

Προσπαθήσαμε να μην μιλήσουμε απλώς για να γίνει κουβέντα.

Και να μην επαναλαμβανόμαστε, όπως και να μην επαναλαμβάνουμε τις θεωρίες γύρω από το περίπλοκο αυτό θέμα.

Αλλά θέλαμε μέσα απ' αυτό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον καθένα να αναρωτηθεί για αυτό το ζήτημα: «Ο τρόπος που σκέπτομαι έχει ανέβει στο επίπεδο της ανθρωπιάς;»

Από εκεί, μπήκαμε σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, μακριά από τα λαμπερά συνθήματα που όλοι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν στο τέλος, επειδή στόχος μας είναι να υπηρετούμε την κοινότητα, όχι απλώς να κατεβάζουμε ιδέες και να σπαταλάμε χρόνο.

Κυρίες και Κύριοι ...



Προσκαλώ τον εαυτό μου καθώς κι εσάς να λέμε μόνο αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε μέσα μας.

Επειδή η κατάσταση σήμερα, αύριο καθώς και χθες, απαιτεί μόνο εσωτερική ειλικρίνεια που θα εκφραστεί με εξωτερικές πράξεις.

Διαφορετικά, οι συναντήσεις μας θα παραμείνουν εντός των γνωστών περιορισμών.

Δεν σας καλώ σήμερα να γίνετε ανθρωπιστές, αλλά το σημερινό μου κάλεσμα είναι να είστε λογικοί.

Ανθρωπιά χωρίς λογική δεν γίνεται.

Και η λογική χωρίς γνώση προκαλεί ζημιά αντί για όφελος.

Οι συνέπειες του ταπεινού μας έργου μπορούν να απλωθούν σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Επειδή όπου υπάρχει βούληση, όλα τα εμπόδια απομακρύνονται και όταν τα οράματα γίνονται ένα, όλες οι ιδέες γίνονται αντιληπτές με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν αντιληπτές.

Ολοκληρώνω την ομιλία μου λέγοντας...

Να σκέπτεστε εκατό χιλιάδες και μία φορές πριν καταστρέψετε τις ζωές των άλλων με τα λόγια που προφέρετε.

Και να σκέπτεστε χιλιάδες φορές πριν ακόμη σκεφθείτε, έτσι ώστε η σκέψη σας να είναι αποτέλεσμα λογικής και γνώσης.

Είθε να παραμείνετε εργάτες του καλού και σας εύχομαι να έχετε Ειρήνη.